



Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2010

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΔΙΠ ΠΟΥ, ΕΕΔΕ, 9-10 Δεκεμβρίου 2010

«Βιώσιμη Παραγωγή & Πράσινη Επιχειρηματικότητα»

Χαιρετισμός του Πρύτανη Ε.Μ.Π. κ. Σ.Ε.Σιμόπουλου

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Σύεδροι,

Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που κάνει στο ΕΜΠ να απευθυνθεί ο Πρύτανης του στο 11^ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών και της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΙΔΙΠ ΠΥ, ΕΕΔΕ).

Η χαρά είναι ιδιαίτερη γιατί Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο συνάδελφος και παλιός συνεργάτης μου στη Διοίκηση της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Καθηγητής Ηλίας Τατσιόπουλος. Αισθάνομαι την ανάγκη να του εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εργώδη και επιτυχή προσπάθειά του να συνδέει, να γεφυρώνει, το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό γίνεσθαι στο Ίδρυμα, με τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Μηχανικού Παραγωγής όπως λέγαμε παλιότερα, κάτι εντελώς απαραίτητο για την αλληλοτροφοδότηση επιστήμης και πρακτικών και των δύο χώρων. Όταν αυτό γίνεται με επιτυχία, όπως συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής και για άλλα γνωστικά πεδία. Ηλία, το Πολυτεχνείο είναι περήφανο για σένα.

Το Συνέδριό σας με τίτλο «Βιώσιμη Παραγωγή και Πράσινη Επιχειρηματικότητα» έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή και για τον τόπο και την Ευρώπη γενικότερα.

Όπως επισημαίνεται στο Εισαγωγικό Σημείωμα του Συνεδρίου σας, και προφανώς συμφωνώ, η αντίφαση μεταξύ της παγκόσμιας αύξησης παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος μετατρέπεται – ας μου επιτραπεί να επισημάνω και να υπογραμμίσω ότι επιβάλλεται να μετατρέπεται – σε ευκαιρία για νέες οικονομικές δραστηριότητες και ευμάρεια μέσα από τη βιώσιμη παραγωγή.

Στους **τρεις πυλώνες** της βιώσιμης ανάπτυξης, **Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον**, η βιώσιμη παραγωγή προσθέτει ένα **τέταρτο πυλώνα**, αυτόν της **Τεχνολογίας**.

Κρατάω από το σημείωμα αυτό, τις εξής **τρεις έννοιες κλειδιά** :

- Ευκαιρία για νέες οικονομικές δραστηριότητες
- Βιώσιμη ανάπτυξη
- Τεχνολογία αλλά και – ας μου επιτραπεί – καινοτομία.

Έννοιες επίκαιρες στη σημερινή εποχή της παγκόσμιας, αλλά ιδιαίτερα της εγχώριας οικονομικής κρίσης, από την οποία μόνο με έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις μπορούμε να ξεφύγουμε.

Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι αυτόν τον καιρό, πέραν της οικονομικής, περνάμε μια μεγάλη – σε μεγάλο βαθμό συνακόλουθη – κρίση στους χώρους της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συμφωνούμε με τη συμπτωματολογία της. Για να μπορέσουμε όμως να προτείνουμε, πολύ περισσότερο να δώσουμε λύσεις, θα πρέπει να αναλύσουμε πάρα πολύ καλά τα αίτια στα οποία οφείλεται η παρατηρούμενη συμπτωματολογία.

Βασικό στοιχείο των αιτιών αυτών αποτελεί η αβεβαιότητα, το άγχος, το άγνωστο που βλέπουν μπροστά τους οι νέοι άνθρωποι σήμερα. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν κουραστεί από τα συνθήματα. Το σύνθημα «Φως στο βάθος του τούνελ» προκαλεί πλέον τον γέλωτα, τη θυμηδία, δεν περνάει. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να δουν χειροπιαστές λύσεις στα προβλήματά τους και πρέπει επίσης να έχουν πεισθεί ότι εκείνοι που επαγγέλλονται αυτές τις λύσεις τις επαγγέλλονται αξιόπιστα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι μας θέλουμε γρήγορες λύσεις, λύσεις με άμεσο αποτέλεσμα. Δεν φθάνει όμως αυτό για μια λύση. Η λύση πρέπει να είναι και

βιώσιμη. Και οι λύσεις είναι βιώσιμες όταν έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή τόσο από εκείνους οι οποίοι θα τις δώσουν όσο και από εκείνους οι οποίοι θα τις αποδεχθούν. Αυτή η αποδοχή πρέπει να εξασφαλισθεί σήμερα. Λύσεις, οι οποίες δόθηκαν σε άλλους τόπους σε άλλους χρόνους, μπορεί να μην είναι επίκαιρες σήμερα σε έναν άλλο τόπο. Άλλωστε, και στους τόπους στους οποίους οι λύσεις αυτές ενδεχομένως πέτυχαν σε κάποιο χρόνο, σήμερα ακόμη και εκεί αμφισβητούνται.

Σήμερα στην κοινωνία αμφισβητούνται πολλά πράγματα. Ένας τρόπος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την αμφισβήτηση δεν είναι προφανώς η αντιπολίτευση κατά του εαυτού μας. Είναι η ουσιαστική δουλειά πάνω στα προβλήματα, είναι το ξεπέραςμα ακόμη και των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών για να μπορέσουμε να δούμε τη λύση του προβλήματος με ευκρίνεια. Αυτή η ευκρίνεια είναι αυτό που λείπει σήμερα. Τεχνοκράτες, όπως είστε εσείς σ' αυτήν την αίθουσα, είναι εκείνοι που έχουν το χρέος σήμερα να βοηθήσουν τους πολιτικούς να δουν καθαρά αυτές τις λύσεις, να τις δουν με ευκρίνεια. Είμαι βέβαιος, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά από αυτό το βήμα, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικοί, οι κυβερνώντες δεν προσέτρεξαν στις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι Τεχνοκράτες, που σίγουρα διαθέτουν καθαρό μυαλό. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Παραδείγματα μπορώ να δώσω πολλά, δεν νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη ώρα.

Ας ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Ας δούμε από τη μία μεριά τα προβλήματα κι από την άλλη μεριά κυρίως τους ανθρώπους που εμπλέκονται σ' αυτά τα προβλήματα. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτές τις συνιστώσες, οι λύσεις που θα δώσουμε θα είναι αποτυχημένες. Και πραγματικά, ο τόπος αυτός με αυτά τα λαμπρά μυαλά, πολλά από τα οποία είστε εσείς σ' αυτήν την αίθουσα, δεν έχει περιθώρια για άλλες αστοχίες.

Είμαι βέβαιος ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις σας και το όραμα που έχετε, τόσο ως προς τα θέματα της οικονομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, όσο και ως προς τα θέματα της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης θα δώσουν,

μέσα από τα πρακτικά και τα πορίσματα του Συνεδρίου σας, πλούσιο υλικό σε όσους έχουν την ευθύνη, την πολιτική θα έλεγα ευθύνη, της χάραξης του μέλλοντος αυτού του τόπου. Να βρουν λύσεις για την έξοδο από την κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Και για να είμαστε ρεαλιστές, λύσεις που να είναι αποδεκτές από την κοινωνία. Λύσεις που δεν θα στηρίζονται σε περιορισμούς των πόρων αλλά στην αύξηση των βαθμών απόδοσης των συστημάτων. Και σ' αυτό το τελευταίο θέμα, το θέμα της αύξησης των βαθμών απόδοσης, μέσα από τη βιώσιμη παραγωγή και την πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να βρεθούν λύσεις από εσάς.

Οι επιστήμονες και οι τεχνοκράτες ξέρουν, η χώρα το χρειάζεται. Η ελπίδα υπάρχει. Αυτή τη βιώσιμη ελπίδα μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρέπει να ψαλιδίσουμε, ούτε να φαλκιδεύσουμε εμείς οι παλαιότεροι. Η ελπίδα, το όραμα είναι κάτι που χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι, εμείς τους το οφείλουμε, αυτοί το αξίζουν.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πολύ.