

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΠ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΜΠ

Ο νόμος 4009/2011 βύθισε τα Πανεπιστήμια σε κρίση. Ο νέος συμπληρωματικός νόμος 4076/2012, που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη βουλή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, θα την οξύνει ακόμη περισσότερο. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει κατ'επανάληψη εκφραστεί με αποφάσεις και κινητοποιήσεις για το θεσμικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε και προωθήθηκε από την Πολιτεία. Το απέρριψε στο σύνολό του.

Διδάσκοντες, φοιτητές και εργαζόμενοι με τους Συλλόγους τους, τα συντεταγμένα όργανα του ΕΜΠ, η Σύγκλητος, εκτιμούν ότι η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου θα οδηγήσει στην οικονομική πτώχευση και στη διάλυση τα ΑΕΙ, στην αποδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, στην υποβάθμιση της έρευνας, στην κατάργηση της δημοκρατικής τους λειτουργίας, στην περαιτέρω διοικητική απορρύθμιση, στις απολύσεις, στην κατάρρευση των μισθών του ΔΕΠ, των εργαζομένων και της φοιτητικής μέριμνας.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις του νόμου 4076/2012 δεν έλαβαν υπόψη τις θέσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, των οργάνων των Πανεπιστημίων και τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, που κατατέθηκαν τόσο πριν όσο και μετά τη ψήφιση του νόμου 4009/2011, ούτε τα συνταγματικά αδιέξοδα και τις νομικές κακοτεχνίες που είχαν επισημανθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν είναι δυνατόν να συναινέσει στην εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου, που υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη των ΑΕΙ. Ούτε να τελεί κάτω από εκβιαστικές καταστάσεις.

Απαιτεί από την κυβέρνηση να αποσύρει τους νόμους 4009/2011 και 4076/2012, να διασφαλίσει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, την πρόσληψη των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, που εκκρεμεί ανεπίτρεπτα ο διορισμός τους, για να καλυφθούν στοιχειώδεις διδακτικές ανάγκες των ΑΕΙ.

Να προχωρήσει στο άνοιγμα μιας νέας συζήτησης για ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει και θα κατοχυρώνει τα Τμήματα, τους Τομείς, τον ενιαίο χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών και την ενότητα των επιστημονικών τους αντικειμένων, την έρευνα, που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, την αυτοδιοίκηση και τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, τη δημοκρατική λειτουργία και την αντιπροσώπευση των πανεπιστημιακών φορέων στα όργανα, το πανεπιστημιακό άσυλο και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.