



ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 3ης Σεπτεμβρίου 144, 121 51 Αθήνα
 Τηλ: 210 88 10 109, Fax: 210 88 46 315
 e-mail: info@gni.gr, www.gni.gr

ECUMENICAL HELLENISM FOUNDATION
 Non-Profftable Company
 144, 3rd Septemvriou str., 121 51 Athens, Greece
 Tel: 0030 210 88 10 109, Fax: 0030 210 88 46 315
 e-mail: info@gni.gr, www.gni.gr

ΠΡΟΣ: κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΣΙΜΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

ει

ει

ει

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ!

Για Προσκύνημα σε Άγια χώματα.

Για Εθνική αναβάπτιση Σε χώρους που ήκμασε ο Ελληνικός Πολιτισμός.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Το Κέντρο Οικουμενικός Ελληνισμός μετά τις μοναδικές και πολυπληθείς αποστολές που διοργάνωσε σε όλο τον πλανήτη (*Λατ. Αμερική, Ν. Αφρική, Κούβα, Αλεξάνδρεια-Αίγυπτο, Αυστραλία, Κίνα, Μεξικό, Μόσχα-Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Τιμβρο-Σμύρνη-Αϊβαλί*), πραγματοποιεί ένα μοναδικό ταξίδι

στις Αλησμόνητες Πατρίδες της Ανατολής.

Καππαδοκία: Η Αγιότοκος! Ο κήπος του Θεού! Όταν η φύση κάνει γλυπτική! Με μοναδική κι εξωπραγματική ομορφιά μοιάζει με σεληνιακό τοπίο. Τόπος καταγωγής του Αγίου Βασιλείου.

Σαμψούντα: Η πολύπαθη “ πόλη της φωτιάς”. Η πόλη των θρύλων και της προσφυγιάς με τις μνήμες του Ποντιακού Ελληνισμού και το νησί των Αμαζόνων.

Τραπεζούντα: Η κυρά του Πόντου!

Παναγία Σουμελά: Το ιερό Προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Γένους του Ποντιακού Ελληνισμού. Στο θρυλικό μοναστήρι, χτισμένο σαν αετοφωλιά στα Ποντιακά Όρη, που ίδρυσαν οι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος τον 14^ο Αιώνα, πέτυχε μετά από 88 χρόνια τελέστηκε λειτουργία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πάνω από 10.000 Έλληνες από όλον τον πλανήτη την παρακολούθησαν. Ιστορικές στιγμές!

Περιοχές Αγίων, Αναχωρητών, γεμάτες με ναούς, λαξευτούς τάφους, ασκηταριά και αρχοντικά που δείχνουν τις βαθύτερες ρίζες της Ορθοδοξίας και του Γένους! Περιοχές που μιλούν ακόμα τα ποντιακά και λατρεύουν κρυφά τον Χριστιανισμό(κρυπτοχριστιανοί). Μια κιβωτός αναμνήσεων που έθρεψε γενιές και γενιές Ελλήνων!

22 έως 30 Ιουνίου 2011
(9 ημέρες – 8 διανυκτερεύσεις)

Τιμή συμμετοχής: 1.180,00 € το άτομο σε δίκλινο. Επιβάρυνση μονόκλινο 310.00 €
Λεκτές και πιστωτικές κάρτες με 3 μηνιαίες δόσεις

Περιλαμβάνονται τα εξής:

- Αεροπορικά εισιτήρια Οικονομικής θέσεως με Turkish Airlines Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Καισάρεια – Τραπεζούντα – Κωνσταντινούπολη – Αθήνα
- Φόροι αεροδρομίων (με σημερινή τιμή 151,00 ευρώ)
- Hotel 5**** Προκόπι και Σαμψούντα, 4**** Τραπεζούντα (8 διαν/σεις)
- Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
- Μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
- Διπλωματούχος Ελληνόφωνος ξεναγός
- Συνοδός
- Φιλοδωρήματα – αχθοφορικά
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος

Δεν περιλαμβάνονται μόνον οι εισοδοί στα μουσεία.

Την αποστολή θα συνοδεύσουν ο Πρόεδρος του Κέντρου Οικουμενικός Ελληνισμός, προσωπικότητες της χώρας μας και τα ΜΜΕ.

Σημείωση: Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι αποστολές μας, στην συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής η 20^η Μαΐου 2011.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: κα Στεφάνου, τηλ. 210 88 10 109, fax 210 88 46 315
e-mail: info@gnl.gr, web: www.gnl.gr

22 έως 30 Ιουνίου 2011
(9 ημέρες - 8 διανυκτερεύσεις)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1^η ημέρα: **Τετάρτη 22/06/2011 Αθήνα - Καππαδοκία**

Συγκέντρωση το πρωί στο Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και πτήση με Τουρκικές Αερογραμμές για Καϊσάρεια, μέσω Κωνσταντινούπολης.

Αφιξη στην Καϊσάρεια και περιήγηση στην πόλη του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ευσεβίου. Θα δούμε στο κέντρο της πόλης το Βυζαντινό Κάστρο (Ic Kale), το οποίο χτίστηκε από τον Ιουστινιανό, την κλειστή αγορά με τα μικρομάγαζα καθώς και την αγορά μέσα στο κάστρο με την μυρωδιά από το τσιμέντι να είναι διάχυτη παντού. Στην πόλη υπάρχουν πολλά τεμένη, ιεροδιδασκαλεία και μαρσολεία.

Αφήνουμε την Καϊσάρεια κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της Καππαδοκίας, το Προκόπι την πόλη του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

2^η - 3^η ημέρα: **Πέμπτη-Παρασκευή 23-24/06/2011 Καππαδοκία**

Διανυκτερεύσεις στο Προκόπι, περιηγήσεις στην Καππαδοκία.

Η συνάντηση της φωτιάς, του νερού και του αέρα στο λεκανοπέδιο ανάμεσα στο Αργαίο και το Χαράν Ντάγ, όπου η διάβρωση η βροχή και ο αέρας θεϊκοί γλύπτες λάξεψαν ένα τοπίο σεληνιακό. Κώνοι, πύργοι, πυραμίδες, στενά φαράγγια και βυζαντινοί θησαυροί σε αυτόν τον τόπο πέρασμα πολιτισμών και λαών, πατρίδα Μαρτύρων, Αγίων και Αναχωρητών.

Θα δούμε το Κόραμα, το ονομαστό φαράγγι των λαξευμένων μέσα στο βράχο εκκλησιών μία μεγάλη μοναστική πολιτεία. Η εκκλησία του Φιδισού, του Μήλου, της Αγίας Βαρβάρας, των Σανδάλων, η Σκοτεινή, των Στεφάνων αποτελούν τόπους λατρείας και μνημεία τέχνης άλλων εποχών. Την παλιά Ελληνική συνοικία στο Προκόπι, με τα υπόσκαφα σπίτια, το σπίτι του Αγά όπου σώζεται ο στάβλος που ζούσε ο Άγιος Ιωάννης και τα παλιά Ελληνικά αρχοντικά. Το Ορτάχισαρ και το Ούτσχισάρ, πελώρια υψώματα από πωρόλιθο με τα λαξευμένα στο βράχο σπίτια, θυμίζουν πρωτόγονες πολυκατοικίες. Η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά, του πασίγνωστου Καππαδόκη αυτοκράτορα, βρίσκεται στο Τσαβουσί. Η Άβανος, χτισμένη στις όχθες του Άλυ ποταμού ενός από τους σημαντικότερους προβυζαντινούς οικισμούς. Η Νεάπολη και η Κόρα, η υπόγεια πόλη του Καμακλί που ανοίχτηκε ανάμεσα στον 6^ο και 10^ο αιώνα μ. Χ. με τους 8 ορόφους γύρω από έναν κεντρικό αγωγό εξαερισμού μας βοηθάει να καταλάβουμε πως οι κάτοικοι αυτής της περιοχής που είναι σταυροδρόμι βορρά νότου, σώζονταν από τους κατακτητές μέσα στους αιώνες της ιστορίας τους, η Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Μαλακοπή. Η αρχοντική Συνασσός, με τα νεοκλασικά των πλουσίων Ελλήνων και το διώροφο Ναό του Αγίου Βασιλείου, η Καρβάλη, με τα ελληνικά σπίτια το Παρθεναγωγείο που σήμερα λειτουργεί σαν ξενοδοχείο και τον Ναό του Αγίου Γρηγορίου, σήμερα τέμενος, το φαράγγι του Περιστρέμματος, με το νερό του Μελέντη ποταμού να τρέχει στο βάθος του με τις εκκλησιές και τα ασκηταριά.

4^η ημέρα: **Σάββατο 25/06/2011 Προκόπι - Σαμψούντα**

Αφήνουμε το πρωί την Καππαδοκία, κατευθυνόμενοι βόρεια προς τον Εύξεινο Πόντο.

Ο Άξενος Πόντος των αρχαίων Ελλήνων που αργότερα για λόγους ευφημισμού ονομάστηκε «Εύξεινος Πόντος» για πολύ καιρό επιβίωσε στην φαντασία τους ως μια απομακρυσμένη περιοχή. Τα Ποντικά Όρη απομονώνουν την περιοχή από την ενδοχώρα και την κάνουν ακόμη και σήμερα μία από τις ωραιότερες και αυθεντικότερες περιοχές της σύγχρονης Τουρκίας. Μέχρι το 1920, στην περιοχή κυριαρχούσε ο Ελληνικός πολιτισμός, από την εποχή του κράτους των Μεγαλοκομνηνών. Η περιοχή γεμάτη από χριστιανικούς ναούς και μοναστήρια.

Φτάνουμε στην Σαμψούντα, την Βυζαντινή Αμισσό. Μεγάλο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο και έστω αν και η πόλη έχει μεγαλώσει πολύ, ακόμη υπάρχουν στο κέντρο σημάδια της παρουσίας των Ελλήνων στην περιοχή. Στην πλατεία του Ρολογιού, το Τσινέκιο Γυμνάσιο, αρχοντικά, αποθήκες. Θα επισκεφθούμε το πολύ αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5^η ημέρα: Κυριακή 26/06/2011 Σαμψούντα – Αμάσεια – Σαμψούντα

Μετά το πρόγευμα, θα κάνουμε μία εκδρομή στην Αμάσεια, μία από τις γραφικές πόλεις του Πόντου, την πρωτεύουσα των Μιθριδατών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γειτονιά με τα παλιά ξύλινα σπίτια, το κάστρο, τα αρχαιολογικά μουσεία, οι λαξευτοί τάφοι. Επιστροφή στην Σαμψούντα, δείπνο, διανυκτέρευση.

6^η ημέρα: Δευτέρα 27/06/2011 Σαμψούντα – Τραπεζούντα

Μετά το πρόγευμα αφήνουμε την Σαμψούντα. Θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή παράλληλα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Περνάμε τα αρχαία Θημισκυρα, την Οινόη με το γραφικό λιμανάκι, την Φάτσα, το Ιασώνειο Ακρο, το ακρωτήριο όπου ακοίμητος φρουρός στέκει ο Ναός του Αγίου Νικολάου, την Ορντού, τα αρχαία Κοτύωρα, όπου θα επισκεφτούμε τον Ναό της Υπαπαντής, την Κερασούντα με το βυζαντινό κάστρο να δεσπόζει στο λιμάνι της πόλης, την είσοδο του οποίου κλείνει ένα νησάκι γνωστό σαν νησί των Αμαζόνων, θα δούμε τα παλιά σχολεία και το μουσείο που στεγάζεται στον Ναό του Αγίου Νικολάου, ακολουθεί η Τρίπολη, τα Πλάτανα, μεγάλο φυσικό λιμάνι της Τραπεζούντας πριν καταλήξουμε στην Τραπεζούντα, την κυρά του Πόντου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

7^η-8^η ημέρα: Τρίτη-Τετάρτη 28-29/06/2011 Τραπεζούντα

Δύο μέρες αφιερωμένες στην Τραπεζούντα και την γύρω περιοχή. Μέσα στην πόλη θα δούμε τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το τζαμί της Αισέ Γκιουλμπαχάρ, τον Ναό της Παναγίας Χρυσοκεφάλου, τον Ναό του Αγίου Ευγένιου, την Μονή της Παναγίας της Θεοσκεπάστης, τον Ναό της Αγίας Άννας, το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, την Βίλα Καπαγιαννίδη στο Κρουνέρι, την οικία του Τραπεζίτη Κωστάκη Θεοφύλακτου όπου σήμερα λειτουργεί το Μουσείο της πόλης και τα βυζαντινά τείχη. Στην Ματσούκα, θα ανηφορίσουμε τις πλαγιές του όρους Μελά, στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Προσκύνημα στο μοναστήρι της Παναγίας και στον ναό της Αγίας Βαρβάρας. Θα επισκεφτούμε τα Σούρμενα, ακολουθώντας την κοιλάδα του Όφη, θα φτάσουμε στην Τσάικαρα, το Σέραχο των Ποντίων, (ακόμη και σήμερα οι ντόπιοι μιλούν ποντιακά) όπου η φυσική ομορφιά θυμίζει Ελβετία.

9^η ημέρα: Πέμπτη 30/06/2011 Τραπεζούντα – Κωνσταντινούπολη – Αθήνα

Πρόγευμα, μεταφορά στο Αεροδρόμιο της Τραπεζούντας και πτήση με τις Τούρκικες Αερογραμμές για Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης.

Στην Κωνσταντινούπολη θα εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας για να κάνουμε μία βόλτα στην Βασιλεύουσα, άλλωστε όσες φορές και να την έχει επισκεφτεί κάποιος ποτέ δεν είναι αρκετές, πάντα έχεις πράγμα τα να δεις σε αυτήν την πόλη.