

Κορησσία/Κέα επί 12-8-2013

Γρ Π Ρυζ.
Γρ Ανετηρ
2-9-13

Προς την Σεβαστή Πρυτανεία
και τους Σεβαστούς Κυρίους Καθηγητές του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών

Σεβαστέ Κύριε Πρύτανη και Σεβαστοί Κύριοι Καθηγητές.
Στην Κορησσία νήσου Κέας (Τζιά) των Κυκλάδων λειτουργεί ένα Βιομηχανικό Πάρκο με αξιόλογα μηχανήματα και άλλα αντικείμενα του Πάλαι ποτέ εργοστασίου ΕΜΑΓΕ, σταμάτησε την λειτουργία του, το έτος 1957. Αφού διέγραψε μια μεγάλη ιστορία απασχολώντας πάνω από 450 άτομα κατασκεύαζε είδη οικιακής χρήσεως μαχαιροπήρουνα, πιάτα, πιατέλες, ανθοδοχεία, ηλεκτρικές σόμπες, ηλεκτρικές κουζίνες και άλλα. Επίσης στρατιωτικά είδη, παγούρια, κράνοι, από τα καλύτερα μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως τα είχαν χαρακτηρίσει αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.

Επίσης, στις δύσκολες στιγμές, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, βοήθησε με τα στρατιωτικά είδη παραγωγής, τόσο το Ελληνικό Έθνος τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ιδιοκτήτες.

Σώθηκαν πάρα πολλά μηχανήματα παραγωγής τα οποία εκθέτουμε. Επίσης προ του έτους 1940 λειτουργούσε Σταθμός Ανεφοδιασμού πλοίων με κάρβουνο, εκείνης της εποχής, και υπάρχει και σώζεται μέχρι σήμερα το Βαρούλκο, και άλλα χρήσιμα αντικείμενα.

Η ανάπτυξη των προγόνων μας ήταν τεράστια προς την εθνική οικονομία, αλλά και προς την τοπική οικονομία της ιδιαίτερης πατρίδος μας, της νήσου Κέας.

Σήμερα σώζεται αυτή η ιστορία για να θυμίζει στους νεώτερους την ανάπτυξη των προγόνων μας, και φυσικά παράδειγμα προς μίμηση. Κύριε Πρύτανη, Κύριοι Καθηγητές υποβάλλουμε την αίτηση και την παράκληση προς την Σεβαστή πρυτανεία και του Σεβαστούς καθηγητές, όπως εγκρίνετε επισκέψεις φοιτητών προς ενημέρωσή τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα και έτσι δίνεται η ευκαιρία ν' αυξήσουν τις γνώσεις τους.

Πλησίον δε του βιομηχανικού Πάρκου υπάρχει το Πολιτιστικό Κέντρο “Στυλιανός Ρέστης” που μπορούν να μελετήσουν άπειρους φακέλους με σχέδια.

Σχετικά με το Ιστορικό Βιομηχανικό Πάρκο είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.

Επίσης ο φίλος και συμπατριώτης Αναστάσιος Βλάδος βρίσκεται στο Λαύριο, αρμόδιος για τα μεταλλεία Λαυρίου, γιος του τότε διευθυντή του εργοστασίου ΕΜΑΓΕ, Μιχαήλ Βλάδου. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας δώσει κάθε πληροφορία σχετικά με τ' ανωτέρω (η Κέα συνδέεται καθημερινώς με άριστη συγκοινωνία από το Λαύριο. Διάρκεια ταξιδιού περίπου στην μία ώρα).

Ο Σύλλογος Φίλων Εργοστασίου ΕΜΑΓΕ Κέας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του, και πολλοί κάτοικοι του νησιού, πιστεύουμε ότι θα τύχουμε ευνοϊκής απαντήσεώς σας, σας ευχαριστούμε θερμότατα και είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.

Υ.Γ. Επίσης να σας αναφέρω ότι ο Αγγλικός Στόλος από το 1895 έως το 1940 έκανε ανθράκευση από το Σταθμό ανεφοδιασμού του νησιού μας στην θέση Κόκα, ένα γεγονός σημαντικό για την ιστορία της Κέας.

Μετά μεγίστης τιμής,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Ιωάννης Ν. Ευγενικός

Κορνησία Νήσου Κέας Κεφαλονίδων

Τ.Κ 24002 - ΤΗΛ 22880-21194

Πειραιά) 210-4003389